



Wie zich nerd voelt, kan zich tegenwoordig gewoon laten zien. Slim zijn is sexy. Zaterdag vierden de ooit zo verguisde liefhebbers van wetenschap en techniek hun eigen bestaan op een speciale Night of the Nerds in Amsterdam. Opvallend: tamelijk veel meisjes tonen zich ook *proud to be a nerd*.

Foto Joost van den Broek / de Volkskrant

# Eindelijk een avond voor de nerds

Slim is sexy, en nerd zijn is in de mode. De eerste Night of the Nerds, zaterdag in wetenschapsmuseum NEMO, werd dan ook goed bezocht.

Van onze verslaggeefster  
**Maud Eftting**

**AMSTERDAM** Het moet gezegd: het percentage handenwringende jochies met zware brillen is tamelijk hoog voor een zaterdagavond in Amsterdam. Maar dit is dan ook de aller-eerste Night of the Nerds, het feest in het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO dat een 'ode' wil zijn aan de wetenschaps- en techniekiefhebber.

Net als de homo's met hun Gay Pride, moeten ook de nerds, die vaak werden weggezet als saaie, puisterige sukkel, hun bestaan gaan vieren. 'We zitten duidelijk op een omslagpunt', zegt organisator Kim Sauter. Het feest

is opgezet vanwege de 25ste Oktober Kennismaand.

'Nerd zijn is in de mode', zegt Sauter. 'Slim is sexy. Deze mensen zijn *proud to be a nerd*. Het is een geuzennaam. Ik zag laatst zelfs een blonde presentatrice op een billboard die zei dat ze ook een beetje een nerd was. Het is leuk om ermee te koketteren.' Volgens de organisatie waren vergelijkbare feesten in het buitenland een groot succes.

En dus staan Myrthe (16) en Fleur (16) uit Haarlem op zaterdagavond in een witte jas in het laboratorium. Of ze zich een nerd voelen? 'Neeeee', roepen ze verschrikt, en in koor. Ze begrijpen niet dat het feest zo heet.

'Toen mijn vriendinnen hoorden dat het Night of the Nerds heette, ging er niemand meer mee', zegt Myrthe. 'Die vonden dat niks.'

'Ik word vaak wel nerd genoemd', zegt de mooie, langharige Fleur. 'Maar dat is niet vervelend bedoeld. Dat komt gewoon doordat ik goede cijfers haal en antwoord geef op vragen in de klas. Maar als je dat elke dag hoort, wordt het wel vervelend.'

## Geen hunks

Ze moeten eerlijk zijn. 'Hier lopen niet echt de hunks van de school rond', zegt Fleur. Maar dat neemt niet weg dat ze echt enthousiast zijn over de - uitverkochte - clinic chemisch ko-

ken die ze vanavond volgen. Routineus gooit Myrthe vloeibare stikstof over een pan chocola, waarna indrukwekkende dampen opstijgen.

Het had slagroom moeten worden, maar in plaats daarvan ligt er een keiharde klont chocola. Foutje. De meisjes giechelen. Ze zijn toch geen echte nerds.

De 18-jarige Ka-Chun, een grappig mannetje met rode bretels en een vlinderstrikje, noemt zichzelf wel nerd. Op zijn shirt staat zelfs het woord *geek*. 'Ik ben een game-nerd', zegt hij. 'Ik wil weten hoe alles in elkaar zit. Vroeger zat ik in een hoekje zielig te doen. Maar nu maakt het me niets meer uit. Ik ben blij.' Ook hij ge-

niet van de avond: 'Ik heb net insecten gegeten. Meelwormen.'

En dan zijn er de ravissante studentes Nadine (21) en Eva (23) van de TU Delft. Ze zijn hier om iedereen uit te leggen wat hun studie, synthetische biologie, inhoudt. Ze hebben net hun zomervakantie opgeofferd voor een wetenschappelijke wedstrijd om bacteriën te ontwerpen die olie afbreken.

'Ik wilde eerst geneeskunde studeren', zegt Nadine. 'Maar die colleges eindigden steeds op het moment dat ik dacht: daar wil ik meer van weten. Ik hoop niet over te komen als nerd. Maar als het betekent dat je geïnteresseerd bent, dan ben ik er inderdaad wel een.'